



Tijdens de presentatie vertelde Arie dat ongeveer 120 jaar geleden de eerste ansichtkaarten van ons dorp te koop kwamen in een tweetal winkels: in de Bazar van Simon de Waard (waar nu onze cadeauwinkel is) en in de Kleine Bazar, dat later in het dorp bekend werd als de kruidenierswinkel van Kroos aan de Kerkstraat. Dankzij deze twee middenstanders van toen is een collectie van ca. 100 ansichtkaarten bewaard gebleven die ons een goed beeld geven hoe ons dorp er uitzag aan het begin van de vorige eeuw. Daaruit is een selectie van 45 foto's gemaakt. Zowel het gebied rond de Dorpskerk, als de Oostendam en de Steenplaats (Veersedijk) komen in beeld. Van alle geselecteerde ansichtkaarten is ook een foto bijgevoegd van dezelfde locatie, gefotografeerd in 2021. Daarmee wordt een interessante illustratie gegeven van de veranderingen die de afgelopen 100 à 120 jaar in ons dorp hebben plaats gehad. Ze bepalen ons bij de dynamiek van ons dorp gedurende die periode. Het is een heerlijk boekje geworden om een poosje mee weg te dromen in het Ambacht van vroeger. De vergelijking van toen met nu leveren bovendien talloze verrassingen op. Bij elke foto wordt een korte toelichting gegeven als achtergrondinformatie. Ook wordt in een historisch overzicht op hoofdlijnen het een en ander verteld over het reilen en zeilen van ons dorp in die tijd.

Het boekje kost € 13,- en is te koop in onze cadeauwinkel, waar nog meer leuke en lekkere cadeaus te koop zijn.

Nog een tip: wacht niet te lang want de voorraad boekjes is beperkt.