

Het doktershuis in de Dorpsstraat

In ons dorp is 'het doktershuis' een begrip, het huis in de Dorpsstraat waar sinds mensenheugenis een dokter woonde. Die mensenheugenis gaat terug tot het jaar 1825. Toen werd het huis gekocht door Hendrik Jan Coert, die in 1810 vanuit Pijnacker, aan de Oostendam was komen wonen en het beroep van heel- en vroedmeester, plattelandsdokter, in ons dorp uitoefende. Hij kocht 'een huis, schuur, woonkeet, zwingelkeet en erf, vanouds genaamd 'Pruijlenburg' voor fl 1700 van Huig Leeuwenburg die ernaast woonde en verbouwde het geheel tot 'het doktershuis'. Toen hij op 45 jarige leeftijd onverwachts overleed, liet hij het huis na aan zijn weduwe Neeltje Heynoordt en 9 kinderen.

De oudste zoon, Johan Hendrik Coert, geboren in 1812, was bij het overlijden pas 21 maar nam de zorg voor het gezin op zich en trad in de voetsporen van zijn vader. Na een 3 jarige studie in Dordrecht werd hij als chirurgijnsleerling ingelijfd bij het leger dat de opstandige Belgen moest bestrijden. Toen in 1834 die oorlog voorbij was, maakte hij zijn studie af en in 1837 slaagde hij voor het afrondend examen. Direct na het overlijden van zijn vader nam hij de praktijk al over, maar nu was hij geneesheer en chirurgijn. Hij stopte in 1890 met zijn praktijk en verhuisde naar Dordrecht waar hij in 1891 overleed.

In 1894 kocht de gemeente het doktershuis. Dr. Elisa Adrianus Fael, die in 1890 gemeentegeneesheer was geworden, ging erin wonen. Na zijn vertrek in 1896, werd het doktershuis gekocht door dokter Dirk Jan Kamberg en heette toen 'Huize Casa Care'. Hij was een kundige geneesheer en een gewaardeerde persoonlijkheid en hoewel hij een deftige dokter was die zich in een koetsje rond liet rijden, stond hij bekend om zijn grote sociale bewogenheid.

Na hem ging dokter dr. Ype Rodenhuis er wonen. In 1931 had hij zijn artsexamen behaald en nam de praktijk van dr. Kamberg over, die in 1931 op 60 jarige leeftijd overleden was. Hij was vrijgezel en woonde er met zijn moeder. Hij was een kundig arts en werd alom gewaardeerd om zijn menselijkheid en hulpvaardigheid. Dokter Hermes, die aan de Hoge kade woonde, volgde hem op. Het doktershuis werd toen tijdelijk bewoond door de zakenman Willem in 't Veld.

Maar toen dokter W.J. Rijdsijk het in 1976 kocht werd het weer doktershuis, Hij was de laatste dokter in dit huis. Nadat hij het in 2004 verkocht, was het doktershuis geen doktershuis meer....

Dit stukje gaat over het huis. Meer over de dokters die erin woonden vind u in het boek 'Van dokters en dorpen' en in artikelen in de Swindregt-Were.

Alie Tas

Bijschrift bij de foto:

'Het doktershuis in van de 20^e eeuw', een pentekening van Fred van Stratum